

Marije Samuels

Viltkunst en Klankschalen

Totaal beleving in de muziektent: "Zacht en kracht"

Klankbad

De klankschalen en bellen in de Muziektent van de Tuin van Kapitein Rommel nodigen je uit voor een Klankbad. Kom en ontspan en beleef de bijzondere ervaring van een klanksessie. Droom weg op de heerlijke klanken. Tussen de keien van vilt en het groen van de tuin ontvang je deze beleving met Marije Samuels. Er zijn schapenvachten om op plaats te nemen, een eigen kussentje of matje meenemen kan ook. Kom je ook genieten van dit half uurtje helemaal voor jou?

Bijdrage €10,= per persoon.

Woensdag	14 september	11.00 uur
Vrijdag	16 september	11.00 uur
Zaterdag	17 september	11.00 en 14.00 uur
Zondag	18 september	11.00 uur

Workshop vlinder viltten

Dinsdag 13 september 10.30 - 11.30 uur
voor een besloten groep ouderen
(Koffie bij de Kapitein)



Tuin van Kapitein Rommel.

U bent in een unieke tuin waarin u kunt rondwandelen en genieten van wat er groeit en bloeit.

Wie zijn wij

De Tuin wordt gerund door een team van vrijwilligers, mensen met een beperking, leerling-medewerkers, een tuinman, een coördinator en vijf bestuursleden.

Activiteiten

De Tuin is ook een ontmoetingsplaats waar kleinschalige recreatieve, culturele en educatieve activiteiten plaatsvinden.

(zie www.tuinvankapiteinrommel.nl)

Verhuur

U kunt deze accommodatie huren voor bijvoorbeeld feestelijke gelegenheden.. De ontmoetingsruimte met tuin leent zich hier uitstekend voor.

Geef eenmalig
door een bijdrage
in de giften-pot
of
eenvoudig en
contactloos met



en scan nu de
QR-code



Licht en Zwaartekracht PROGRAMMA 12 t/m 18 september

TUIN VAN KAPITEIN ROMMEL
natuurtuin-ontmoetingsplek



Dagelijks	Doorlopende expositie van beelden Rondleidingen langs de kunst door Anja Jonker Demonstraties houtsnijden in vers hout door Anja Jonker			
Maandag	12 sept.	Opening		
Dinsdag	13 sept.	11.00 uur	Workshop viltten voor ouderen (Koffie bij de Kapitein)	Marije Samuels
Woensdag	14 sept.	11.00 uur	Neem een Klankbad	Marije Samuels
Donderdag	15 sept.	11.00 uur	Neem een Klankbad	Marije Samuels
Vrijdag	16 sept.	11.00 uur 13.00 uur Vanaf 13.00u 15.00 uur	Neem een Klankbad Bansurifluit Werkt in klei aan beeld loopeend Workshop Ukelele	Marije Samuels Erik Bakker Jola Geldermans Pauline van Schagen
Zaterdag	17 sept.	11:00 en 14.00u Vanaf 13.00 uur 13.00 uur	Neem een Klankbad Werkt in klei aan beeld loopeend Workshop Ukelele	Marije Samuels Jola Geldermans Pauline van Schagen
Zondag	18 sept.	11.00 uur 14.00 uur Vanaf 13.00u	Neem een Klankbad Bansurifluit Werkt in klei aan beeld loopeend	Marije Samuels Erik Bakker Jola Geldermans

Erik Bakker: Licht design en muziek

Designlampen van Erik zijn te zien op het terras en in de ontmoetingsruimte. Erik is een multitalent en naast designer ook Muzikant in hart en nieren. Je kan luisteren naar een optreden van Erik Bakker op bijzondere instrumenten als de Bansurifluit



Vrijdag 13.00
Zondag 14.00
bakker2034@gmail.com



Jola Geldermans: Portretkunst

Drie dagen werkt Jola in de Tuin van Kapitein Rommel aan een beeld van een Loopeend in klei. Deze ervaren portretkunstenaars weet geweldig verschillende karakters te treffen. Zie hoe Jola prachtige lijnen aanbrengt in haar werk en met vaardige handbewegingen de beelden tot leven wekt.



Jola werkt aan een beeld in klei van de Loopeend en vertelt je er graag iets over.

Vrijdag vanaf 13.00
Zaterdag vanaf 13.00
Zondag vanaf 13.00
www.jolageldermans.com



Pauline van Schagen: Ukelele

Ukelele workshop
Vrijdag 15.00 uur
Zaterdag 13.00 uur

Joepie Ukelele! Kom spelen of luisteren en ervaar de lichte klanken van de ukelele. Pauline van Schagen neemt drie extra ukeleles mee. Deelname op basis van vrijwillige bijdrage.

Anja Jonker en Dora van Wijngaarden: Landart, Lepels en meer

Anja geeft demonstraties houtsnijden in vers hout. Zij toont vooral Lepelsnijden en kleine hangers. Houtsnijdster Dora Van wijngaarden komt naast Anja een paar momenten naar de tuin om houtsnijden te tonen.

Lepel snijden een traditie uit Engeland, Zweden en Noorwegen is overgewaaid. In deze traditie worden lange donkere winters gekort met snijwerk. Dit eigengemaakt snijwerk wordt in bijeenkomsten met familie cadeau gedaan. De houtsnijtechnieken en de producten zijn heel divers. De eetlepel, een spatel of soeplepel, het suikerlepeltje of Barista -lepel vragen



allen om andere technieken. Verder wisselen we kennis uit over verschillende de houtsoorten en oliën, kleuren en decoraties. Binnenkort wordt de workshop LEPELSNIJDEN in vers hout door Perspectief gegeven! Nu in de tuin! Wij hopen op veel nieuwe enthousiaste "lepelvaarders"

www.artkid.nl

Susanne Van Rhenen: Gedichten

Susanne is natuurgids en dichteres. Zij plaatst gedichten door de gehele tuin. *Daar waar het ontstond.*

Bij een boom, bloem of beestje.
In de tuin is het boekje "Tuindichtjes" verkrijgbaar waarvan de opbrengst ten goede komt aan de tuin. Ter ere van deze Kunst in de Tuin Week is er een geheel nieuwe serie van 5 kaarten met gedichten verkrijgbaar.

Dichtworkshop:

Doorlopend kunt u uw impressie van de tuin op een dichtplankje uiten. Dichtplankjes en krijtjes liggen klaar om u dichtje op te schrijven. Bij de dichteres kunt u om tips vragen. Inspiratie vindt u in de tuin. Uiteraard in vorm van een rijm of 'Tuindichtje' op de dichtplankjes.

info@uitgeverijnona.nl
www.uitgeverijnona.nl



Een slak... een
lustig dier is dat
Gulzig
Onverzadigbaar
In alles mateloos:
eten, vrijen, slapen
En toch in alles
heel relaxt
Ook in
kwetsbaar zijn
Een ware
levenskunstenaar